

Wat is het Opus Dei?

11-11-2003

Het Opus Dei (Lat.: *Werk van God*) is een personele prelatur van de Rooms-katholieke Kerk. Het heeft als doel bij te dragen aan de evangelisatietaak van de Kerk, in het bijzonder door het bewustzijn te verbreiden dat iedereen tot de heiligheid is geroepen en dat de gewone bezigheden een heiligende waarde hebben. Als personele prelatur behoort het tot de hiërarchische inrichting van de Kerk. Het Opus Dei werd op 2 oktober 1928

gesticht door de heilige Jozefmaria
Escrivá.

pdf | Document automatisch
aangemaakt door [https://
dev.opusdei.org/nl-be/article/wat-is-het-
opus-dei/](https://dev.opusdei.org/nl-be/article/wat-is-het-opus-dei/) (8-8-2025)